

NR01 - 2025

NIEUWS BRIEF

Stichting Hulpverlening
Christenen in Roemenië



Intro

In de gevangenis

Abel een doorzetter



COLOFON

Doel

Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië (HCR) verleent geestelijke, materiële en humanitaire hulp, en ondersteunt evangelisatieactiviteiten in Roemenië.

Comité van aanbeveling

ds. J. J. van Eckevelde – Zeist;
 ds. A. A. Egas – Damwoude;
 ds. M. Goudriaan – Veenendaal;
 ds. W. Harinck – De Meern;
 ds. D. Heemskerk – Uddel;
 ds. J. M. J. Kieviet – Barendrecht;
 ds. K. ten Klooster – Ridderkerk;
 ds. R. van Kooten – Apeldoorn;
 ds. A. Kort – Krimpen aan den IJssel;
 ds. P. Molenaar – Lunteren;
 ds. M.G.M. Mudde – Oosterwolde
 prof. dr. A. de Reuver – Waddinxveen;
 ds. L. W. Ch. Ruijgrok – Waarder;
 dr. R. Seldenrijk – Zeist;
 ds. W. Silfhout – Veenendaal;
 ir. G.W. Sloof – Moerkapelle
 ds. J. G. van Tilburg – Ouderkerk aan den IJssel;
 ds. W. van Vlastuin – Wezep;
 ds. K. Visser – Driebergen;
 fam. ds. D. Visser – Amersfoort.
 ds. P. Vroegindewij – Kootwijkerbroek
 dr. G. van Zanden – Katwijk aan Zee

Uitgave

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting HCR en verschijnt vier keer per jaar. Gratis verzending aan begunstigers en belangstellenden.

Inschrijving

Stichting HCR is ingeschreven onder nr. 41121455 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en gerangschikt als ANBI, een en ander op grond van artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001.

Giften

Stort uw giften op ING BANK-rekening NL13 INGB 0007 5255 31, of RABO BANK-rekening NL62 RABO 0314 1255 82, t.n.v. Stichting HCR te Kootwijkerbroek. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting!

Legaten

Testamenteaire beschikkingen voor onze Stichting vermeldt u als volgt:
 “Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een bedrag van ... aan Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) gevestigd te Middelharnis”.

Bestuur

Voorzitter:	drs. P. Eikelboom
Penningmeester:	J. N. van Opijnen
Secretaris:	C. Vroegindewij
Alg. adjunct	D. P. Boot
Bestuurslid:	Vacature

Secretariaat HCR:

Lindelaan 10,
 4043 MB Opheusden,
 Telefoon: 06-53444791,
 E-mailadres: info@stichtinghcr.nl

Presentaties

J. Muit
 Telefoon: 06-53217176
 E-mailadres: pr@stichtinghcr.nl

Coördinator in Roemenië:

André Muit (weblog: www.muit.eu)
 Website: www.Asociațiabetania.ro
 of www.stichtinghcr.nl

Foto's

Asociația Betania Bacău

Druk

Verloop drukkerij, Alblaserdam

INTRO

dr G. van Zanden,
Katwijk aan Zee

Als nieuw lid van het comité van aanbeveling heeft het bestuur van HCR mij gevraagd om iets over mijzelf te vertellen. Bij dezen!

In 2013 ben ik bevestigd in het ambt van predikant. Eigenlijk was ik voornemens om na mijn studie theologie aan de universiteit te blijven werken, maar de Heere had wat anders voor mij in gedachten. De eerste gemeente die ik dienen mocht was de kleine Drentse gemeente van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand. Daar in de pastorie heb ik het grootste gedeelte van mijn academische proefschrift kunnen schrijven. Onderwerp van studie was Frans Breukelman, een eigenzinnig theoloog die probeerde om exegese en dogmatiek in de juiste verhouding tot elkaar te plaatsen, door middel van een 'Bijbelse theologie'.

Na Pesse volgden de veel grotere gemeenten van Urk en Katwijk aan Zee. Sindsdien komt van studeren helaas niet zoveel meer... De 'gewone' bezigheden van het predikantschap vragen veel tijd en aandacht. Met het oog op de zondagse

kerkdiensten beschouw ik het als mijn eerste en grootste taak om uit Gods Woord nieuwe en oude schatten op te diepen. Daarnaast is er het catechetisch onderwijs, de huisbezoeken en het kerkbestuur – en eerlijk is eerlijk: ook de vijf kinderen die we ontvingen vragen de nodige aandacht. Behalve een goede dominee probeer ik ook een goede vader te zijn.

Als predikantsgezin ervaren we dagelijks wat een rijkdom het is om onderdeel uit te mogen maken van een christelijke gemeenschap. Dat is iets wat je iedereen gunt. Iedereen op je eigen dorp of in je eigen stad, maar ook iedereen in landen ver weg. Van een bevriend predikant weet ik een beetje hoe het dagelijks leven eruitziet in een land als Roemenië. We mogen blij wezen met de Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië, die de lichamelijke en geestelijke nood daar probeert te lenigen. Hulp aan de stichting beveel ik dan ook van harte aan en ik hoop dat onze inspanningen tot een rijke zegen mogen zijn. Voor hen die hulp ontvangen én voor hen die hulp verlenen!

EEN ANDERE DAG IN DE GEVANGENIS

Luigi Rosca

Op veel dagen had ik de vreugde om het evangelie in de gevangenis te verkondigen. Vaak waren er incidenten waarbij sommige mensen wat opstandig waren en het programma enigszins verstoorden, maar God zorgde ervoor dat het uiteindelijke resultaat gunstig was voor het werk van het evangelie.

Onlangs hielp God me om een idee te krijgen: aan het begin van het programma vertelde ik hen dat ik een Bijbeltekst van slechts twee verzen had die alles samenvat wat God voor ons doet en wat wij op onze beurt moeten doen.

Ze waren nieuwsgierig en aandachtig, en daarom heb ik in de titel aangegeven dat het een bijzondere dag was.

Ik vertelde hun dat er drie belangrijke dingen zijn:

1. Als je luistert, spreekt God.
2. Als je bidt, luistert God.
3. Als je vertrouwt, werkt God.

Hier is de tekst uit Mattheüs 7:7-8:

“Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je opengedaan worden.” (vers 7)

“Want ieder die vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal opengedaan worden.” (vers 8)

De eerste gedachte laat zien dat God ons vraagt om te vragen, en dat wij moeten luisteren.

De tweede gedachte leert dat als wij vragen, God naar ons luistert.

Waarom missen we zoveel dingen? Omdat we niet vragen.

Veel mensen met wie ik heb gesproken zeggen: *“Ik zou wel willen bidden, maar hoe weet ik zeker dat God mij zal helpen?”*

Hun twijfel zou gerechtvaardigd kunnen zijn, als vers 8 er niet was:

“Ieder die vraagt, ontvangt.”

Er is geloof nodig, want Degene tot wie

**Waarom missen we
zoveel dingen?
Omdat we niet vragen.**

Ik had lucht nodig, anders zou ik stikken

we bidden is God. En Hij kán niet alleen alles doen, maar belooft ook dat Hij het zál doen.

Voordat we andere oplossingen zoeken om onze problemen op te lossen, moeten we in geloof tot God komen.

Een jonge man zei tegen mij:
“Ik ben niet zo lang geleden christen geworden.”

“Ik ben blij dat te horen,” zei ik.

De jongeman vervolgde:
“Ik wil meer bidden, maar ik heb niet altijd de motivatie... Wat kan ik doen?”

Ik vertelde hem een verhaal:
“Een jongen leerde zwemmen. Hij was in het zwembad met zijn trainer, en deze zei tegen hem dat hij in het water moest springen en onder water moest blijven totdat de trainer hem een teken gaf om naar boven te komen. Na een paar seconden kwam de jongen boven water.”

“De trainer vroeg: ‘Waarom kwam je naar boven? Ik gaf geen teken.’

De jongen antwoordde: ‘Ik had lucht nodig, anders zou ik stikken.’

“Wanneer jij ook de behoefte voelt om te bidden, zoals die jongen in het water lucht nodig had, zul je meer gaan bidden,” zei ik tegen de jongeman.

“Nu begrijp ik het,” antwoordde hij. God heeft medelijden met ons, en daarom heeft Hij zijn enige Zoon gegeven om te sterven, zodat wij gered kunnen worden! Ik wens alle nieuwsbrieflezers Gods zegen toe!



UITSTRALENDE LIEFDE

André Muit

Een warm thuis, ondanks alle uitdagingen

Toen we de laatste keer de familie Munteanu bezochten, was het al snel duidelijk dat de warmte in dit gezin niet van de kachel kwam, maar uit hun harten. Vader Constantin (50 jaar) werkt in het bos, waar hij bomen kapt en het hout vervoert met paard en wagen. Moeder Elena (36 jaar) zorgt voor het huishouden, maar werkt ook vaak op het land of in het bos om te helpen bij het verzamelen van hout.

Een dertienjarige 'moeder'

Bij aankomst op een koude middag troffen we de 13-jarige Miruna Maria aan met haar 9 maanden oude zusje Rahela op de arm. Terwijl ze voor haar acht broertjes en zusjes aan het koken was op de houtkachel, nam ze ook snel de tijd om ons te begroeten. Deze tiener heeft, naast alle verantwoordelijkheden thuis, zelfs tijd gevonden om samen met ons Engelse woordjes te

Een metalen pin in zijn arm zit niet goed, en hij heeft veel pijn

oefenen. Zo leren we haar hoe ze zich in het Engels kan voorstellen en hoe ze een eenvoudig gesprekje kan voeren.

Zorgen die een kind niet zou moeten hebben

Tussen het koken en het sussen van de kleine Rahela door, vertelde Miruna dat haar 9-jarige broer, Costel Rafael, dringend medische hulp nodig heeft. Een metalen pin in zijn arm zit





niet goed, en hij heeft veel pijn. Toch wil hij niet naar de dokter. De dappere blik in de ogen van deze jongen liet zien hoeveel uitdagingen ze dagelijks trotseren, maar ook hoe groot hun doorzettingsvermogen is.

Gedeelde glimlachen en hoop

Het was bijzonder om te zien hoe trots ze zijn op de kleding die ze van HCR hebben ontvangen. Alles was zorgvuldig gewassen en hing buiten te drogen in de ijzige wind. De woning van de familie is nog niet af, maar toch leven ze gelukkig met het weinige dat ze hebben. Hun vreugde toen we ze sociale waardebonnen, boodschappen en Lego brachten, was aanstekelijk. De kinderen vroegen verlegen om T-shirts en shorts voor het voetballen, en de jongere meisjes zouden graag poppen willen om mee te spelen.

Een gezin vol liefde

De andere kinderen van de familie Munteanu – Salomia (16), Iosif Cătălin (15,

**Ze hebben niet veel,
maar delen alles met
elkaar.**

leerling), Estera Crina (10), Ionut Iousua (7), Elisei Benjamin (5, kleuter), Rut Tabita (2) en natuurlijk Rahela (9 maanden) – vormen samen een hecht team. Ieder draagt op zijn eigen manier bij. Ze hebben niet veel, maar delen alles met elkaar.

Wat we samen bereiken

Dankzij de steun van u, onze nieuwsbrieflezers, kunnen we dit gezin blijven helpen. Uw giften vertalen zich direct in voedsel, kleding, kleine dingen als speelgoed, maar bovenal: een sprankje hoop. Het is die hoop die hen sterkt en ons eraan herinnert waarom we dit werk doen.

Met elk bezoek aan de familie Munteanu beseffen we opnieuw hoe belangrijk uw steun is. Zonder uw hulp zou het een stuk moeilijker zijn om hen – en andere gezinnen in vergelijkbare situaties – bij te staan. Laten we samen blijven geloven in een betere toekomst en die stap voor stap mogelijk maken.

Wilt u blijven helpen?

Elke bijdrage, hoe klein ook, kan een wereld van verschil maken voor de familie Munteanu. We willen hen graag verder ondersteunen met kleding, schoenen, voedsel, schoolmateriaal en – niet te vergeten – die paar poppen voor de meisjes en voetbalshirts voor de jongens.

Namens de familie Munteanu en ons hele team: hartelijk dank voor uw betrokkenheid. U brengt niet alleen materiële hulp, maar ook een golf van hoop en vreugde bij deze prachtige en veerkrachtige mensen.

ABEL EEN DOORZETTER

André Muit

Abel Ciobanu is één van de vele kinderen die door middel van het project “Evangelisatie, zorg en pastorale zorg voor gezinnen in ernstige armoede” wordt geholpen. Dit project werd in 2024 financieel gesteund door het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Woerden.

Abel woont met zijn familie in Valea Seacă, Provincie Bacau, is 13 jaar oud en zit in het zesde leerjaar van de plaatselijke school. De familie leeft in armoede: Abels vader werkt als dagloner en kan maar net de eindjes aan elkaar knopen, terwijl zijn moeder zich dag en nacht om Abel bekommert.

Al op jonge leeftijd wordt Abel geconfronteerd met een intens gevecht: hij heeft kanker en reist regelmatig naar het kinderziekenhuis in Iasi voor chemotherapie. Deze ingrijpende behandelingen hebben zijn lichaam verzwakt, en soms is de angst en vermoeidheid zo groot dat hij niet meer naar het ziekenhuis wil. Zijn moeder probeert hem met liefde en aandacht te steunen, maar ook voor haar is dit een zware emotionele last. Het gezin heeft nauwelijks genoeg geld voor hun dagelijkse maaltijden en Abels ziekte legt een extra financiële druk op de schouders van zijn ouders.

Toch put het gezin kracht uit hun geloof in God. Ze bidden samen voor betere

**Abels ziekte
legt een extra
financiële
druk op de
schouders van
zijn ouders.**



tijden en geloven vast dat Hij hen door deze moeilijke periode heen zal helpen. Dit gedeelde vertrouwen houdt hen op de been en geeft hun moed in momenten van wanhoop.

Maar Abels vertrouwen in God geeft hem de innerlijke kracht om ondanks zijn ziekte positief te blijven.

Abel zelf is een echte doorzetter. Hij is een uitstekende leerling en was tot voor kort gewend aan tieners op zijn rapport. De teleurstelling was dan ook groot toen hij laatst een 8 haalde, wat hij wijt aan de voortdurende vermoeidheid van de behandelingen en de vermoeiende heen-en-weerreizen. Maar Abels vertrouwen in God geeft hem de innerlijke kracht om ondanks zijn ziekte positief te blijven. Hij geniet nog steeds van de vriendschappen op school en kijkt ernaar uit om samen met zijn klas op excursie te gaan.

Thuis zie je zijn vechtlust terug. Hij helpt mee in het huishouden, zorgt met veel liefde voor zijn jongere broer en deinst er zelfs niet voor terug om in de winter maanden hout te hakken voor de kachel. Zijn doorzettingsvermogen en hoop op Gods nabijheid geven hem de motivatie om te blijven vechten voor een betere toekomst.



Dit verhaal van Abel is maar één van de vele voorbeelden van gezinnen in ons project, die door de ziekte van een van hun kinderen in ernstige problemen komen. Het was al moeilijk om rond te komen, maar als er in een gezin iemand ziek wordt, wordt de situatie vaak ronduit schrijnend. In onze aanvragen zien we bovendien een toenemend aantal gezinnen met ernstig zieke kinderen die om hulp vragen. Wij geloven dat, met Gods hulp én met uw steun, de situatie van Abel en van deze andere gezinnen kan verbeteren. Samen kunnen we hun wanhoop verlichten en hen uitzicht bieden op een hoopvolle toekomst.



HCR NIEUWS

Hartelijk bedankt GBS

Ook ditmaal mochten wij (HCR en Asocia-tia Betania) van de GBS weer een waardevol aantal boekjes ontvangen, waaronder het boekje van Mary Jones en nog drie andere met Bijbelse thema's. Onze evangelist Luigi Rosca en maatschappelijk werker Ciprian Tomita zijn hier ontzettend blij mee. Tijdens hun regelmatige bezoeken in en rondom de stad Bacau, maar ook in andere delen van Roemenië via lokale kerken, spreken ze erover en delen ze deze boekjes graag uit als een boodschap van hoop.

De uitgaven zijn gemakkelijk te lezen en overzichtelijk opgezet, waardoor ze geschikt zijn voor diverse doelgroepen. Naast het verspreiden in de arme delen van de provincie Bacau, wordt er ook gebruik van gemaakt in de gevangenis en bij de meisjes die tijdelijk in de huizen van Betania verblijven. Op deze manier hebben we al heel wat exemplaren kunnen uitdelen, en telkens bidden en hopen we dat de Heere deze middelen wil zegenen.



Er is voor Luigi en Ciprian, maar ook voor anderen die hierbij betrokken zijn, nog veel werk te doen. Toch zijn we ervan overtuigd dat al deze inspanningen niet tevergeefs zullen zijn. Zoals Prediker 11:1 zegt: “Werpt uw brood uit op het water, en gij zult het vinden na vele dagen.”

Wij willen u dan ook hartelijk danken voor de toegezonden boekjes. Mogen zij tot rijke zegen zijn voor allen die ze ontvangen!

**Werpt uw brood uit
op het water, en gij
zult het vinden na
vele dagen.**

Voedselpakkettenactie

De kerstactie van 2024 kunnen we, met gepaste trots, opnieuw een “succes” noemen. Dit jaar hebben we mensen opgezocht in alle vergeten hoeken van de samenleving, van kleine afgelegen dorpen tot stadsbuurten waar armoede de bovenaan voert. In deze vaak moeilijke omstandigheden is een klein gebaar van hoop en warmte soms precies wat mensen nodig hebben. We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat zoveel betrokkenen opnieuw de handen ineen hebben geslagen om deze kerstgedachte werkelijkheid te maken. Voor deze editie van de kerstactie hebben we gekozen voor een combinatie van levensmiddelenpakketten en bonnen voor maaltijden en andere noodzakelijke boodschappen. Met deze bonnen kunnen mensen zelf bepalen wat ze het hardst nodig hebben, waarbij er op is gelet dat ze geen alcohol en sigaretten kunnen aanschaffen. Op die manier bieden we meer maatwerk en sluiten we beter aan bij de persoonlijke behoeften van de ontvangers. De eerste reacties zijn zeer positief: mensen geven aan dat ze het prettig vinden om zelf de regie te kunnen houden over hun aankopen.

Namens iedereen die door deze actie een lichtpuntje in de donkere dagen heeft gekregen, willen we iedereen die een bij-



drage heeft geleverd – in welke vorm dan ook – uit de grond van ons hart bedanken. Dankzij jullie gulle donaties, inzet en warme woorden is het ook dit jaar weer gelukt om hen die het zo hard nodig hebben, een moment van verlichting en blijdschap te bezorgen.

Lentemarkt Maartensdijk



Verkoping Stichting HCR

Zaterdag

8

maart



Tuyterplein
Krimpen a/d IJssel



www.stichtinghcr.org
hcr.verkoping@gmail.com

Welkom van 09.30u tot 15.30u